

Detta är en utskriftsvänlig version av en artikel från [www.skanskan.se](http://www.skanskan.se)



Foto. Jonas Andersson

Projektledaren Göran Malmquist i det lilla museet och Malmöhusgardisten Tim Strand.

## Tragisk historia bakom porslinsfynd

2009-03-03 19:13 MALMÖ

**Bostadsrättsföreningen Mäster Johan på Gamla Väster och Västergatan har öppnat ett litet stadshistoriskt museum i föreningens källarlokal.**

– Malmöns historia så som den uppdagades när arkeologerna grävde i vår del av kvarteret, säger Göran Malmquist, projektledare och en av bostadsrättsföreningens 47 medlemmar. Kvarterets vackra namn är Liljan. Alldeles för länge var tomten en parkeringsplats.

Han demonstrerar det mest spektakulära fyndet – en del av en källare med undangömt fint spanskt, holländskt och tyskt porslin i. Fyndet gjordes i en underprioriterad del av grävningområdet. En grävmaskin hann skada porslinet.

**Fyndet har** knutits till en ganska tragisk historia från år 1608. Porslinet tillhörde Marine Fechtel, änka efter borgmästaren Jacob Möller. Hon kom på obestånd när maken var borta och satte ner porslinet i källaren till det hus hon måste lämna för att flytta till en enklare boning.

– Varför sålde hon inte bort porslinet? Arkeologerna grävde sig ner till 1200-talet – det århundrade då Malmö föddes som stad. I föreningens ombonade källare är det i huvud sak 1300-tal och århundradena fram till och med 1600-talet som åskådliggörs. Alla som önskar har tillgång till det lilla museet efter tidsbokning.

Bo Börrefors  
bo.borrefors@skd.se  
040-660 55 98